

‘IK VOLGDE MIJN DROOM’

VAN EFFECTENBEURS NAAR TOUROPERATOR

Debby had als student Toerisme altijd al de droom een eigen reisorganisatie te beginnen, maar belandde in de financiële wereld als beleggingsadviseur. Toch kruipt het reisbloed waar het niet gaan kan en schreef ze op het strand op Bali haar business plan voor haar inmiddels succesvolle Travelboutique.



Tekst en beeld Debby Schipper
Eigenaar Travelboutique
(travelboutique.nl)

Negen jaar geleden zag het leven van Debby er heel anders uit. Een goedbetaalde, vaste baan bij de bank, veel status en zekerheid, maar ook steeds minder voldoening. Het was tijd voor een welverdiende vakantie op Sumatra en Bali, de 40e verre reis voor Debby en haar man. Toen ze ter plekke met een hoteleigenaar hun reis uitstippelde, grapte hij: ‘Als jij ooit touroperator wordt, word ik je klant.’ Hij had geen idee dat Debby na haar studie Toerisme al bij luxe reisorganisaties had gewerkt, maar daarna ook het toerisme weer vaarwel had gezegd voor een succesvolle carrière in private banking.

Dit gun ik iedereen

“De opmerking van deze man zette me aan het denken. Was het tijd voor een nieuw, onbekend avontuur waarbij ik mijn passie kon volgen? Die vakantie had ik op Bali nog een heerlijke tijd met mijn lokale vrienden. Met zonsondergang dronken we bier op het strand van Sanur, omringd door lachende, vliegerende kinderen. Met zonsopgang

deed ik in alle rust mijn yoga-oefeningen terwijl ik de vogels hoorde fluiten. Ik ging de zee in en keek naar het strand vol palmbomen en aan de oostkust de heilige berg Gunung Agung. Ik dacht: deze plek gun je toch iedereen? Die dag schreef ik mijn business plan voor Travelboutique, want ja, alle mooie plekken die ik al had gezien, gun ik iedereen.”

Alleen eigen reiservaringen

Weer terug in Nederland nam Debby ontslag. Het was 2012, Nederland zat in een economische crisis en Debby kreeg van haar baas nog een flinke bonus aangeboden. Maar nee, het was tijd om het roer om te gooien. Ze startte Travelboutique, een reisorganisatie voor bijzondere reizen naar verre bestemmingen. Van de Malediven, Filipijnen, Bhutan, Bali en bijna alle andere Indonesische eilanden, tot Galapagos, Bora-Bora en Paaseiland: Debby is er geweest en adviseert anderen alleen vanuit haar eigen reiservaringen.



Paaseiland

Altijd op zoek naar nieuwe plekken

“Honderden reizigers lieten we al het mooiste zien van Azië, Afrika, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten. Vragen onze gasten om een nieuwe bestemming, dan gaan we daar op zoek naar nieuwe plekkjes. Zo kwamen we ook terecht in Florida en Tanzania bijvoorbeeld. Wij maken echte maatwerkreizen, iedere reis is anders en ik ga altijd voor de VIP Experience. Geen bouwstenen, standaard routes of vaste vertrekkdata. Het grootste compliment dat ik kan krijgen is dat onze gasten vol energie en enthousiasme thuiskomen en niet uitgepraat raken over hun heerlijke reis.”

Herstart vol energie

Uiteraard werd ook Debby zakelijk hard getroffen door Corona. De wereld lag stil en bleef thuis. “Het was een hele heftige periode, waarbij we vooral geleerd hebben dat jij én ik belangrijker is dan jij óf ik. En dat omgevingsfactoren negatief kunnen zijn, maar dat je ook dán, meestal uiteindelijk weer je balans terugvindt. Veerkracht, creativiteit, passie



boven: Malediven
onder: Filipijnen

en genieten blijven het belangrijkste in het leven. We kunnen focussen op wat er ‘mist’, óf het als een kans benutten om nog iets beters te bouwen. Ik zit vol nieuwe reisplannen en -ideeën voor de herstart en de opgefriste VIP Experiences die je bij ons kunt boeken. Ik kan niet wachten om weer onvergetelijke reizen te gaan boeken en volgend jaar groots ons 10-jarig jubileum te vieren.” ✨